

**ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ:** Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.

Κύριε Υπουργέ, ξεκινάμε μία συζήτηση κοινοβουλευτική για αρκετές εκκρεμότητες του Υπουργείου Περιβάλλοντος. Ελπίζω να έχετε προετοιμάσει τις επεξεργασίες και τις απαντήσεις. Κατανοώ ότι είναι αρχή και θα κάνουμε έναν διάλογο. Θα προσπαθήσουμε κι εμείς να συμβάλουμε. Δεν έχουμε σκοπό να δημιουργήσουμε κάποιο μέτωπο, αλλά πρέπει να λύσουμε αρκετά προβλήματα, κύριε Σκρέκα, και θέλω να κάνω προτάσεις, θέλουμε ως ΣΥΡΙΖΑ να κάνουμε προτάσεις.

Το πρώτο θέμα συνδέεται με αυτό που αναφέρατε προηγουμένως. Έχει να κάνει με τις ΑΠΕ, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και το αν θα στηριχθούν ή όχι οι επενδύσεις των μικρών έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Είναι μια ερώτηση, η οποία υποβλήθηκε στις 17 Δεκεμβρίου, δεν απαντήθηκε και γι' αυτό έρχεται ως επίκαιρη. Θέλω να θυμίσω ότι έρχεται σε συνέχεια της τραγικής επιλογής του κ. Χατζηδάκη να επιβάλλει χαράτσια σε όλη την ελληνική κοινωνία, γιατί πολύ απλά χρεοκόπησε τον ειδικό λογαριασμό ΑΠΕ, τον ΕΛΑΠΕ, που παρέλαβε πλεονασματικό από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και δυστυχώς διαψεύδω τον κ. Κωνσταντινόπουλο, που μάλλον δεν ήξερε και αναφερόταν σε έλλειμμα επί της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ.

Έτσι, λοιπόν, τι έχουμε επί Νέας Δημοκρατίας; Έχουμε μια άδικη έκτακτη εισφορά σε όλα τα έργα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας -δεύτερη φορά από τη Νέα Δημοκρατία και το 2014, λοιπόν και το 2020- «πράσινο» τέλος στο πετρέλαιο κίνησης που επιβαρύνει αγρότες, μεταφορές, πολίτες, που αφήνει τους προμηθευτές στο απυρόβλητο, που προβλέπει μείωση των χρεώσεων ΥΚΩ.

Η πρώτη ερώτηση, λοιπόν, κύριε Σκρέκα, είναι τι θα κάνετε με τις ΥΚΩ. Θα τα κερδίσουν οι καταναλωτές ή όχι;

Και επίσης, υπάρχει εκκρεμότητα με τις επιχειρήσεις μέσης τάσης, που και εδώ δεν έχει ανακοινώσει η Κυβέρνηση τι θα κάνει με τις χρεώσεις για μέση τάση. Δεύτερη ερώτηση, λοιπόν, αυτή.

Ο κ. Χατζηδάκης δεν δέχτηκε να κάνει διάλογο, το έφερε ως τροπολογία στη Βουλή, δεν είδαμε τις διατάξεις.

Οι μεταρρυθμίσεις, όμως, αυτές είχαν και ένα σοβαρό πρόβλημα στην αδειοδότηση των μικρών έργων, κυρία Πρόεδρε. Ενώ με τον ν. 4685 δώσατε ένα μήνυμα στην αγορά, είπατε -εγώ θα το πω λίγο λαϊκά- «μπάτε σκύλοι αλέστε», γιατί είπατε ότι πάμε για υπερθέρμανση χωρίς κανόνες, όλοι μπορούν να κάνουν αίτηση για ΑΠΕ παντού. Μετά, αρχίσατε να σκέφτεστε –ο κ. Χατζηδάκης, όχι εσείς, η Νέα Δημοκρατία, όμως- τον ηλεκτρικό χώρο, τις διαθεσιμότητες δικτύου, τις τιμές και έτσι βάλατε καταληκτική ημερομηνία στις 31 Δεκεμβρίου 2020 για τα έργα τα οποία είναι κάτω των 500 KW, συμπεριλαμβανομένων των ενεργειακών κοινοτήτων.

Βέβαια, οδηγείτε όλες αυτές τις ΑΠΕ σε ανταγωνιστικές διαδικασίες και όταν οι δημόσιες υπηρεσίες εν μέσω πανδημίας δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν και απ' ό,τι λένε τα στοιχεία -θα μας το πείτε και εσείς, κύριε Υπουργέ- μιλάμε για πολλές χιλιάδες, έλεγαν ότι ήταν εννιά χιλιάδες αιτήσεις σε εκκρεμότητα.

Ταυτόχρονα, βάλατε και την προθεσμία 31-12-2021 για τη Σύμβαση Λειτουργικής Ενίσχυσης με τον ΔΑΠΕΕΠ, που εάν χαθεί, πάει πάλι η δυνατότητα -αν θέλετε- της τιμής.

Έτσι, λοιπόν, υπάρχουν πολύ δυσμενείς όροι και κλείνω, κυρία Πρόεδρε, γιατί θα έχω τη δευτερολογία μου για να μιλήσω και για τις ενεργειακές κοινότητες, που τις βάζετε έξω από το παιχνίδι. Κόψατε σε αυτές τη δυνατότητα προνομιακής σύνδεσης, δεν βγάλατε το έργο ΕΣΠΑ, τώρα τις βάζετε σε ανταγωνιστικές διαδικασίες.

Το ερώτημα, λοιπόν, κύριε Υπουργέ -για να πάμε στην πρώτη φάση- είναι τι θα κάνετε για τα μικρά έργα ΑΠΕ και για τις ενεργειακές κοινότητες ως στρατηγική και ως μέτρα και αν θα αλλάξετε το χρονοδιάγραμμα, που είναι ασφυκτικό κυριολεκτικά.

**ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ (Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας):** Πριν σας απαντήσω για το τι σχεδιάζουμε στο Υπουργείο μας και ποιος είναι ο προγραμματισμός για το 2021, κύριε συνάδελφε, επιτρέψτε μου να θυμίσω σε όλους ότι από την πρώτη στιγμή που αναλάβαμε την Κυβέρνηση στόχος μας ήταν και είναι η υλοποίηση του εθνικού μας σχεδίου για την ενέργεια και για το κλίμα, το οποίο, όπως ξέρετε πολύ καλά, τροποποιήσουμε σε σχέση με αυτό που εσείς ως κυβέρνηση, η δική σας κυβέρνηση, είχε καταθέσει.

Είναι ένα εθνικό σχέδιο που έχει βασικό άξονα την περαιτέρω διείσδυση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και τη μεγαλύτερη συμμετοχή τους στο ενεργειακό μείγμα της χώρας, ώστε να μπορέσουμε να απαλλαχθούμε όσο το δυνατόν γρηγορότερα από τον ρυπογόνο λιγνίτη και έτσι με αυτό τον τρόπο οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, που είναι ανανεώσιμες -όπως λέει η λέξη- που είναι καθαρές, να γίνουν η κύρια πηγή ηλεκτρισμού της χώρας.

Και εδώ θα πρέπει και εσείς να απαντήσετε, αν συμφωνείτε με αυτή τη μεταβολή, αν συμφωνείτε με αυτή την τροποποίηση, με αυτές τις τροποποιήσεις που το δικό μας εθνικό σχέδιο για την ενέργεια και το κλίμα έχει συμπεριλάβει σε σχέση με το δικό σας.

Να θυμίσουμε ότι η αναθεώρηση του σχεδίου που εσείς είχατε προτείνει τελικά θέτει ως στόχο τον υπερδιπλασιασμό της εγκατεστημένης ισχύος, φτάνοντας τα 19 GW εγκατεστημένης ισχύος μέχρι το 2030, την ώρα που το δικό σας αρχικό εθνικό σχέδιο για την ενέργεια και το κλίμα είχε θέσει σαφώς χαμηλότερους στόχους, 31% συμμετοχή των ΑΠΕ στην ακαθάριστη τελική κατανάλωση ενέργειας, ενώ εμείς στοχεύουμε στο 35%, δηλαδή έχουμε μία αύξηση άνω του 10%-15%. Εσείς προτείνατε 16,5% συμμετοχή του λιγνίτη στο ενεργειακό μείγμα της χώρας, ενώ εμείς λέμε μηδέν συμμετοχή. Εσείς λέγατε 32% μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου σε σχέση με το 1990, ενώ εμείς στοχεύουμε στο 42% μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, που προκαλούν, φυσικά και το φαινόμενο που ταλανίζει τον πλανήτη Γη, το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής.

Άρα, σε πρώτη φάση οφείλω να πω ότι δεν πρέπει να μας κρίνετε άδικα και να κουνάτε το δάχτυλο ότι εμείς τιμωρούμε τις ΑΠΕ, όταν πρώτοι εμείς από όλους τους άλλους θεωρούμε βασικό πυλώνα ανάπτυξης αλλά και στήριξης του ενεργειακού μας συστήματος τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.

Επιτρέψτε μου, κυρία Πρόεδρε, να ολοκληρώσω τα υπόλοιπα στη δευτερολογία μου.

**ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ:** Δεν ξέρω γιατί βιάζεστε να κλείσετε την πρωτολογία, είχατε χρόνο, αλλά να κάνουμε λίγο ουσιαστικό διάλογο.

Είπατε ότι εσείς στηρίζετε τα έργα ΑΠΕ. Όλη η αγορά των ΑΠΕ –μικροί, μεγάλοι και μεσαίοι- ξέρουν ότι η Νέα Δημοκρατία έβαλε χαράτσι το 2014 και το 2020. Ωραία, στα λόγια τους στηρίζετε και τους βάζετε χαράτσι!

Αυτή δεν είναι στήριξη, κύριε Σκρέκα.

Δεύτερον, είπατε προηγουμένως και στον κ. Κωνσταντινόπουλο ότι εσείς προχωράτε ένα εθνικό σχέδιο για την ενέργεια και το κλίμα που προχωράει την απανθρακοποίηση. Δεν υπάρχει μεγαλύτερο ψέμα. Εσείς προχωράτε ένα εθνικό σχέδιο για την ενέργεια και το κλίμα που υποστηρίζει την αεριοποίηση, γιατί κλείνετε τους λιγνίτες για να προωθήσετε ιδιωτικά εργοστάσια φυσικού αερίου για ηλεκτροπαραγωγή. Μάλιστα, έχετε πολύ μεγαλύτερο ποσοστό στο φυσικό αέριο σε σχέση με το προηγούμενο ΥΣΕΠ. Μάλιστα, αναφέρατε κάπου για μείωση 42% των εκπομπών.

Κύριε Σκρέκα, οι υποχρεώσεις σας τώρα με βάση την Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχουν φτάνει στο 55%. Το θέμα, λοιπόν, είναι ότι ασχέτως των μεγάλων τίτλων που θέτετε, τώρα βάζετε χαράτσι από τη μια μεριά και τους στόχους της Ευρώπης ακόμα δεν τους φτάνουμε. Άρα, αφήστε σε μένα τουλάχιστον αυτόν τον λαϊκισμό του συνδικαλισμού. Τα ξέρω πολύ καλύτερα τα νούμερα. Πρέπει να μας πείτε τι θα κάνετε με τις ΑΠΕ, με τις ενεργειακές κοινότητες και με όλους αυτούς που κόψατε πρώτα με χαράτσι και μετά με άδειες και αφήστε τα μεγάλα λόγια για άλλους και μην τα χρησιμοποιείτε εδώ μέσα. Ξέρουμε την ευθύνη απέναντι στην ελληνική κοινωνία. Δυστυχώς, δεν κάνετε απανθρακοποίηση και μας καθυστερείτε και από τον στόχο για το κλίμα.

Κατά την άποψη του ΣΥΡΙΖΑ και θα πρέπει να το πούμε δημόσια, οι ενεργειακές κοινότητες, τα ατομικά έργα, η αυτοκατανάλωση, η αυτοπαραγωγή, τα μικρομεσαία και μικρά έργα πρέπει να φτάσουν στο 50% της ενεργειακής παραγωγής, διότι δεν μπορεί να είναι ολιγαρχική η παραγωγή ενέργειας, αλλά πλουραλιστική, κάτι που δεν κάνετε. Εσείς κάνετε το αντίθετο, αναδιαρθρώνετε την αγορά και τη συγκεντρώνετε.

Έχετε, λοιπόν, δυσμενέστερους όρους για τις ενεργειακές κοινότητες. Τους απαγορεύετε και να συνάψουν παρόμοια σύμβαση και να ανήκουν σε πάνω από μία, αν θέλετε, κοινότητα. Πρόκειται για μία τιμωρητική διάταξη, η οποία επιβάλλει να αλλάξουν τη σύνθεση των μελών τους, ώστε να μην αποτελούν μέλη και άλλες κοινότητες που είναι στην ίδια περιφέρεια. Αυτό είναι τραγικό, κύριε Σκρέκα. Από την ύπαιθρο και την περιφέρεια, που είστε και εσείς, κόβετε το δικαίωμα συμμετοχής των πολιτών σε ενεργειακές κοινότητες και τους έχετε βάλει και κόφτη στην αδειοδότηση που έληξε.

Και τελικά δεν μας είπατε αν θα κάνετε κάτι για τις χιλιάδες των έργων που έχουν μείνει εκτός ή αν τους οδηγείτε σε μια ανταγωνιστική διαδικασία. Επίσης -το δεύτερο ερώτημα που σας θέτω- ποια είναι τελικά τα όρια, από ποια ισχύ και πάνω θα μπουν σε ανταγωνιστικές διαδικασίες; Έχετε ενημερώσει την Ευρωπαϊκή Ένωση; Θα ενημερώσετε την Ελληνική Βουλή; Ποιες είναι αυτές οι ανταγωνιστικές διαδικασίες και από πότε θα ξεκινήσουν; Είστε έτοιμοι;

Διότι εγώ, κύριε Σκρέκα, βλέπω ότι στις 18 Ιανουαρίου βγάζετε μία εγκύκλιο και δίνετε στις ενεργειακές κοινότητες πέντε μέρες να τακτοποιήσουν τη σύνθεσή τους και τα δικαιολογητικά και μετά έρχεται μία τροποποίηση, όπως βλέπω από νέο δημοσίευμα, για να δώσει άλλες πέντε μέρες. Αυτό είναι επιτελικό «μπάχαλο», κύριε Σκρέκα, δεν είναι οργάνωση μιας κοινωνίας που διεκδικεί την κλιματική ουδετερότητα. Μάλιστα, όλα αυτά γίνονται εν μέσω πανδημίας. Άρα, το ΥΠΕΝ πρέπει να ανακοινώσει πώς θα βοηθήσει τα μικρά έργα, αν θα δώσει παρατάσεις, ποια είναι τα όρια ισχύος για τις ανταγωνιστικές διαδικασίες και πώς θα διευρυνθούν, γιατί αυτές τις ξεκίνησε ο ΣΥΡΙΖΑ για να δώσει και διαφάνεια στην αγορά.

(Στο σημείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου ομιλίας του κυρίου Βουλευτή)

Και πρέπει να σας πω, κυρία Πρόεδρε, ότι η Γερμανία στην αντίστοιχη διαδικασία έδωσε τέσσερις μήνες διαβούλευση, ενώ εμάς μας τα φέρνουν με τροπολογίες και μέσα στα Χριστούγεννα και κόβουν τα χρονοδιαγράμματα. Αυτό δεν είναι Κυβέρνηση επιτελική, αλλά επιτελικό «μπάχαλο», κύριε Σκρέκα.

Κι εμείς ειλικρινά θέλουμε να πούμε -και κλείνω, κυρία Πρόεδρε- και μία ακόμα κουβέντα, βοηθώντας τον πλουραλισμό. Πρέπει να μας πείτε τι θα κάνετε συγκεκριμένα και για τα φωτοβολταϊκά στέγης, τα οποία υφίστανται έναν τραγικό αθέμιτο ανταγωνισμό. Τα νοικοκυριά που έκαναν επένδυση τα βγάζουν πολύ δύσκολα. Τους βάλατε δύο φορές χαράτσι, ενώ έχετε και αυτό το όριο της τιμής αναφοράς, που είναι τα 6 kW. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να επανεξετάσετε, κύριε Σκρέκα, όπως και τα θέματα της διάθεσης περίσσειας. Διότι αυτή τη στιγμή, απ' ό,τι βλέπω από το ΥΣΕΠ, το κόστος εγκατάστασης ενός φωτοβολταϊκού στέγης είναι διπλάσιο από ένα αγροτικό και η τιμή είναι μόνο 25% παραπάνω. Άρα, τι κάνετε; Ακόμα και το νοικοκυριό που μπορεί να βάλει φωτοβολταϊκό στέγης, το αποθαρρύνετε και του βάζετε μόνο χαράτσια.

Πρέπει να δώσετε συγκεκριμένες απαντήσεις και να αφήσετε τα μεγάλα λόγια. Ξέρουμε ότι έχετε κάνει συμφωνίες για την αεριοποίηση με λίγους ολιγάρχες. Για τις ΑΠΕ θα μας πείτε τι κάνετε; Διότι εμείς θέλουμε ο λιγνίτης να αντικατασταθεί με ΑΠΕ, αν είναι δυνατόν και αύριο, κύριε Σκρέκα. Αυτή είναι η θέση του ΣΥΡΙΖΑ και πιο καθαρή δεν γίνεται.

**ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ (Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας):** Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.

Κύριε συνάδελφε, επειδή αναφερθήκατε σε ψεύτη, σε ψέματα κ.λπ, ξέρετε, η μεγαλύτερη αδυναμία του ψεύτη είναι ότι δεν μπορεί να πιστέψει κανέναν άλλον. Επιτρέψτε μου, λοιπόν, να σας πω κάποια στοιχεία για να βάλουμε τα πράγματα στη σωστή τους βάση και στη σειρά τους.

Δεν παραλάβαμε έναν παράδεισο στο χώρο των ΑΠΕ, κύριε Φάμελλε, όπως δεν παραλάβαμε και παράδεισο σε τίποτα από αυτά τα οποία παραλάβαμε από την προηγούμενη Κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ.

Όσον αφορά το θέμα των απορριμμάτων, τα είπα στον κ. Ραγκούση, δεν χρειάζεται να τα επαναλάβω. Το ίδιο έγινε και στο κομμάτι των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και σε ό,τι αφορά τη βιωσιμότητα του Ειδικού Λογαριασμού, ΕΛΑΠΕ. Θέλετε

εκδημοκρατισμό της ενέργειας, θέλουμε ενεργειακή δημοκρατία, θέλουμε ο Έλληνας, εφόσον το θέλει, να μπορεί κι αυτός να έχει μια συμμετοχή, να μπορεί να συμμετέχει σε αυτήν τη μεταμόρφωση του ενεργειακού χάρτη της Ελλάδος μας. Όμως, έτσι όπως το κάνατε εσείς, μόνο αυτό δεν διασφαλίσατε, γιατί, αν δεν διασφαλίσετε τη βιωσιμότητα του ΕΛΑΠΕ, τότε δεν μπορούμε να μιλάμε για αύξηση της διείσδυσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στο ενεργειακό μίγμα της χώρας. Διότι ο ΕΛΑΠΕ, ο Ειδικός Λογαριασμός, είναι αυτός που στηρίζει ακριβώς την περαιτέρω διείσδυση των ΑΠΕ στο ενεργειακό μας μείγμα.

Άρα, εμείς προσπαθούμε να διορθώσουμε τις ανορθογραφίες που εσείς μας αφήσατε και την άναρχη και ανεξέλεγκτη, πράγματι, διείσδυση, με όρους που δεν ήταν ανταγωνιστικοί σε πολλές περιπτώσεις. Αναφέρατε, για παράδειγμα, τις ενεργειακές κοινότητες. Ήταν ένα πάρα πολύ σωστό μέτρο, αλλά με τον τρόπο που το είχατε νομοθετήσει παρ' ολίγον να γίνει μία μαζική καταδολίευση αυτής της θέλησης που επιθυμούσατε ίσως να νομοθετήσετε και που και εμείς θα θέλαμε, δηλαδή την επιθυμία να δώσουμε τη δυνατότητα στους απλούς Έλληνες να έχουν και αυτοί συμμετοχή σε ένα κομμάτι της παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ.

Τελικά, όμως, τι είδαμε, κύριε Φάμελλε; Μάλιστα, αυτό πρέπει να το αποδεχτείτε. Είδαμε, τελικά, οι ίδιοι και οι ίδιοι να μπορούν να συνθέτουν δεκάδες ενεργειακές κοινότητες και τελικά να εκμεταλλεύονται αυτήν την προνομιακή –ορθώς- μεταχείριση, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι οι περισσότεροι έχουν πρόσβαση στις ΑΠΕ, άρα περισσότεροι πολίτες και χωρίς να έχουμε αυτό το οποίο θέλουμε, δηλαδή την ενεργειακή δημοκρατία.

Ερχόμαστε, λοιπόν, εμείς αυτά να τα διορθώσουμε και να βάλουμε μία τάξη, να βάλουμε κανόνες, προκειμένου να μπορούν πράγματι όλοι –και οι μικροί- να συμβάλλουν στον εθνικό μας στόχο.

Είπατε για το θέμα της καταληκτικής ημερομηνίας στις 31-12-2020. Τι κάναμε τότε; Τι έκανε τότε η προηγούμενη Διοίκηση, η ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας;

Κατ' αρχήν, κύριε συνάδελφε, να πούμε ότι εκείνον τον Δεκέμβριο, εκείνο τον τελευταίο μήνα, κατατέθηκαν τρεις χιλιάδες αιτήσεις στον ΔΕΔΗΕ. Ξέρετε για ποιο λόγο έγινε αυτό τελευταία στιγμή; Όλες αυτές, μάλιστα, μαζί με πολλές άλλες χιλιάδες, ήταν αιτήσεις οι οποίες δεν ήταν πλήρεις. Ήταν φάκελοι που δεν περιελάμβαναν την περιβαλλοντική αδειοδότηση ή την απαλλαγή η οποία προβλέπεται.

Τι κάναμε εμείς, λοιπόν; Είπαμε ότι όποιοι φάκελοι είναι πλήρεις, φυσικά και θα κρατήσουν τη σειρά τους και θα μπουν στη διαδικασία, προκειμένου να πάρουν τελικά την έγκριση από το ΔΕΔΗΕ –εφ' όσον μπορούν- να κατασκευάσουν. Η πραγματικότητα, όμως, είναι ότι τα δίκτυα τα παραλάβαμε υπερκορεσμένα.

Τεσσεράμισι χρόνια, κύριε Φάμελλε, τι κάνατε; Τι έκανε η Κυβέρνησή σας; Τι έκανε ο ΔΕΔΗΕ; Τι επενδύσεις έκανε, ώστε να ανοίξουν τα δίκτυα και να μπορούν οι μικροί –σε ό,τι αφορά το μέγεθος του φωτοβολταϊκού που θέλουν να εγκαταστήσουν, κατά τα άλλα πολύ μεγάλοι- Έλληνες πολίτες; Τι έκαναν, λοιπόν, αυτοί οι μικροί κάτοχοι φωτοβολταϊκών; Μπόρεσαν ή μπορούν σήμερα να συνδέσουν τα φωτοβολταϊκά

τους; Όχι! Το 60% έως 70% των αιτήσεων απορρίπτονται από τον ΔΕΔΔΗΕ. Αυτό είναι μία πραγματικότητα. Άρα, για τι μιλάμε; Για ποια παράταση μιλάμε; Σε τι; Σε κάτι που θα απορριφθεί την επόμενη μέρα; Το 99% των αιτήσεων που κατατέθηκαν τον Δεκέμβριο εκείνο, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις που έχει ο αρμόδιος Οργανισμός, θα λάβουν «αδυναμία σύνδεσης». Κοροϊδεύουμε τον κόσμο; Τους βάζουμε να κάνουν έξοδα, να πληρώσουν χρήματα να φτιάξουν φακέλους και να τους καταθέσουν, ώστε τελικά να απορριφθούν;

Αυτά είναι τα πραγματικά προβλήματα που πρέπει να λύσουμε, κύριε Φάμελλε και το γνωρίζετε πολύ καλά.

Ποιος είναι ο σχεδιασμός για τις ανταγωνιστικές διαδικασίες για τα μικρά φωτοβολταϊκά; Θα συμπεριληφθούν ακόμα και πολύ μικρά έργα στο νέο πλαίσιο ανταγωνιστικών διαδικασιών;

Οφείλω να σας πω ότι συζητάμε με τους θεσμικούς εκπροσώπους ακριβώς αυτών των μικρών φωτοβολταϊκών, για να δούμε τι είναι καλύτερο γι' αυτούς, ώστε να διασφαλίσουμε τα δύο ζητήματα που θέλουμε. Το πρώτο είναι να καταφέρουμε να «πρασινίσουμε» την ενεργειακή παραγωγή της χώρας, να απανθρακοποιήσουμε την ηλεκτροπαραγωγή της χώρας μας και το δεύτερο, να διασφαλίσουμε την ενεργειακή δημοκρατία, ότι περισσότεροι θα έχουν πρόσβαση σε αυτήν την οραματική, θα έλεγα, ενεργειακή μεταμόρφωση της χώρας μας.

Σας ευχαριστώ.