



ΠΑΣΥΦΩΣ
Πανελλήνιος Σύλλογος
Φωτοβολταϊκών Στέγης

*Ο σύλλογος των ιδιοκτητών
Φ/Β στέγης*

Γ' Σεπτεμβρίου 144
6^{ος} όροφος, 11251 ΑΘΗΝΑ
Τηλ 6974.255.033

<http://www.pasyfos.gr>, oikopv@gmail.com

Προς: Υπουργό Επικρατείας κ. Αλέκο Φλαμπουράρη

2/4/2019

Αρ.Πρωτ.: 7

Θέμα: Ενημέρωση και καθορισμός συνάντησης για το ζήτημα της Αδικίας στα Φωτοβολταϊκά Στέγης

Αξιότιμε Υπουργέ Επικρατείας κ. Φλαμπουράρη

Οφείλουμε να σας ενημερώσουμε σχετικά με τα ζητήματα όπου χρονίζουν στον τομέα των μικρών φωτοβολταϊκών στέγης (Φ/Β στέγης).

Ο ΠΑΣΥΦΩΣ είναι ο σύλλογος των 42.000 νοικοκυριών, δηλ. εκπροσωπεί 170.000 περίπου πολίτες με οικιακό φωτοβολταϊκό εγκατεστημένο στη στέγη του σπιτιού τους.

Η αδικία και η εξαπάτηση που έλαβε χώρα σε εμάς τους χιλιάδες πολίτες είναι πολύ χειρότερες από τις περιπτώσεις του χρηματιστηρίου του 1999-2000 ή των ομολογιούχων και τυπικά δεν έχει καμία απολύτως σχέση με αυτές τις περιπτώσεις. Εμείς δεν αναλάβαμε κανένα ρίσκο, καθότι υπογράψαμε σύμβαση με συγκεκριμένη αναγραφόμενη συμβατική τιμή έκαστος. Αν αναλαμβάναμε ρίσκο δεν θα το κάναμε.

Εμείς δεν ήμασταν επενδυτές, αλλά, ΕΝ ΜΕΣΩ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ (2010-2013) και με προτροπή της πολιτείας με σκοπό η ίδια να καλύψει την υποχρέωση και ρήτρες της έναντι της ευρωπαϊκής οδηγίας, πληρώσαμε από 20.000 έως 45.000 ευρώ (με την εγκατάσταση και διαμόρφωση των στεγών μας).

Βοηθήσαμε λοιπόν το κράτος να τηρήσει την ευρωπαϊκή οδηγία, νοικιάζοντας τη στέγη μας και δεσμευόμενοι με συμβατικές ρήτρες σε αυτό για 25 έτη (από μόνη της η Πολιτεία το παρέτεινε σε 32 έτη κατόπιν υπογραφής των συμβάσεων!). Αγοράσαμε λοιπόν τον ακριβό και μη δοκιμασμένο εξοπλισμό και πληρώσαμε τα σχετικά παράβολα, **χωρίς καμία επιδότηση** (ΚΥΑ Ειδικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών συστημάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις, ΦΕΚ Β'1079/04.06.2009).

Όντας περιβαλλοντολογικά ευαίσθητοι, θέλαμε να συμβάλλουμε σε κάτι πρωτοποριακό με πολλαπλά οφέλη για την κοινωνία: να παράγουμε στη χώρα του ήλιου καθαρή ενέργεια και εμείς οι απλοί πολίτες. Η παραγωγή πράσινης ενέργειας ήταν ενωσιακή υποχρέωση (ΟΔΗΓΙΑ 2001/77/ΕΚ για την προαγωγή της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από ανανεώσιμες πηγές στην εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας).

Ως κίνητρο, που διαφημίστηκε και προωθήθηκε από την ίδια την πολιτεία, υπογράφηκε μια σύμβαση με εγγυημένες τιμές πώλησης κιλοβατώρας, με διάρκεια 25 ετών, για να συμπληρώνεται το εισόδημα των νοικοκυριών με περίπου 3.000-5.000 ευρώ ετησίως, **κάτι που είναι και δίκαιο καθότι δεσμεύουμε την στέγη μας και την οικία μας (δεν μπορούμε να κάνουμε επιπλέον όροφο, τροποποιήσεις, ενοικίαση)**. Σημειωτέον ότι, βάσει αυτών των υποσχέσεων και δεσμεύσεων με σύμβαση της Πολιτείας, οι Τράπεζες χορήγησαν μη επιδοτούμενα δάνεια για την εγκατάσταση και λειτουργία των Φ/Β στέγης.

Πριν ακόμα στεγνώσει το μελάνι των υπογραφών, η τότε κυβέρνηση ήρθε την 1^η Απριλίου 2014 με το Νόμο 4254 και η αρχική εγγυημένη τιμή του παραγόμενου ρεύματος (όπου αναγράφεται σαφώς στη σύμβαση με τη ΔΕΗ) μειώνεται δραματικά έως και 42%. Η υπόθεση αποδείχθηκε μια καλοστημένη παγίδα, από ποιον;;; - από την ίδια την Πολιτεία!!! ΟΙ ΔΙΜΕΡΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΑΣ ΜΕ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΕΓΙΝΑΝ ΚΟΥΡΕΛΟΧΑΡΤΑ.

ΉΔΗ 7.000 ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ – ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΠΑΣΥΦΩΣ - ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΣΦΥΓΕΙ ΣΤΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ.

Ο ΠΑΣΥΦΩΣ ΕΧΕΙ ΔΕΣΜΕΥΘΕΙ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΝΑ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΙ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΔΙΚΙΑΣ ΣΤΑ ΟΙΚΙΑΚΑ Φ/Β ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ, ΤΟΣΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΟΣΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ.

Τα στοιχεία αποδεικνύουν πως ΥΠΕΝ/ΡΑΕ διέπραξαν σοβαρότατες παραλήψεις/«αστοχίες». Τα Φ/Β στέγης μπήκαν στον ίδιο κορβανά με τις μονάδες φυσικού αερίου και τα μεγάλα πάρκα επιχειρήσεων, και για τη διαφύλαξη των κερδών των δευτέρων επιβαρύνθηκαν δυσανάλογα και τα μικρά Φ/Β Στέγης. Ωστόσο, σύμφωνα με ειδική μελέτη του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου:

- Οι ιδιοκτήτες των οικιακών Φ/Β **δεν είναι επιχειρηματίες και επενδυτές**, είναι πρωτίστως μικροπαραγωγοί καθαρής ενέργειας, όπου για τη συμμετοχή τους η Πολιτεία έδωσε κίνητρα με εγγυημένες τιμές για να επιτύχει τα οφέλη που προσφέρουν τα Φ/Β στέγης (**εκδημοκρατισμός της παραγωγής ενέργειας**).
- Τα Φ/Β στέγης έχουν διάσπαρτη κατανομή σε όλη την επικράτεια, **με αποτέλεσμα να εξισορροπείται το σύστημα μεταφοράς ενέργειας**, ένα πολύ σημαντικό πλεονέκτημα σε σχέση με τις μεγάλες μονάδες ηλεκτροπαραγωγής.
- Τα Φ/Β στέγης έχουν τοποθετηθεί πάνω στα σπίτια, δεσμευόντάς τα, δυσχεραίνοντας και αυξάνοντας υπερβολικά το κόστος για τη συντήρηση των στεγών. Επιπροσθέτως, ανακλύπτουν ζητήματα με την επέκταση και την ενοικίαση της οικίας. Ωστόσο, **δεν δεσμεύεται πολύτιμη καλλιεργήσιμη γη, ούτε υποβαθμίζονται δασικές εκτάσεις και τουριστικές περιοχές (διάνοιξη δρόμων, αισθητική ρύπανση), όπως συμβαίνει με άλλες ΑΠΕ (Φ/Β πάρκα, ανεμογεννήτριες)**.
- Τα Φ/Β στέγης είχαν και έχουν **πολύ μεγαλύτερο κόστος εγκατάστασης ανά kW σε σχέση με τα Φ/Β πάρκα (περίπου 30%)**, επίσης λόγω του προσανατολισμού και της κλίσης της ήδη υπάρχουσας στέγης, τα Φ/Β στέγης δεν πετυχαίνουν, στην πλειονότητά τους, **βέλτιστες αποδόσεις σε παραγωγή kWh**, όπως αυτό συμβαίνει στα Φ/Β πάρκα. Ωστόσο, χαρακτηριστική αδικία είναι ότι με τον Νόμο 4254 σε ένα πάρκο των 500 kW που συνδέθηκε στις αρχές του 2012 η τιμή της kWh είναι 0,305 €, ενώ ένα Φ/Β στέγης των 2-10 kW που συνδέθηκε την ίδια χρονιά η τιμή της kWh είναι 0,295 €!!! Επίσης, για αρκετά αγροτικά Φ/Β πάρκα των 100 kW που

συνδέθηκαν το 2012-2013 η τιμή της kWh ανέρχεται στα 0,37€, ενώ στα μικρά Φ/Β στέγης των 2-10 kW η τιμή είναι μικρότερη και πέφτει στα 0,22 η kWh!!!

- Τα Φ/Β στέγης αποτελούν μόλις το 5% της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ/ΣΗΘΥΑ (Δελτίο ΛΑΓΗΕ) και λαμβάνοντας υπόψη πως το όφελος αυτό μοιράζεται σε 42.000 νοικοκυριά – δεν θα έπρεπε να «ενοχοποιηθούν».
- **Τέλος, σε χιλιάδες νοικοκυριά προκαλούνται σημαντικά οικονομικά προβλήματα, ιδίως σε ανέργους και δανειολήπτες.**

Ο ΠΑΣΥΦΩΣ δημόσια δήλωσε πως αυτές οι εξόφθαλμες αδικίες και ο εμπαιγμός δεν γίνονται αποδεκτά και προέτρεψε τα μέλη του να καταδικάσουν με την ψήφο τους στις εκλογές τους υπεύθυνους γι' αυτές τις συμπεριφορές.

Ο ΣΥΡΙΖΑ προεκλογικά στάθηκε στο πλευρό του ΠΑΣΥΦΩΣ και υποσχέθηκε την αποκατάσταση της Αδικίας.

Ωστόσο σήμερα, μετά από τέσσερα έτη διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα, ούτε έχει ξεκινήσει ένας σοβαρός διάλογος για την εξεύρεση λύσεων. Άρα, εν τοις πράγμασι, η πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ δεν βελτίωσε τη διοίκηση, ούτε ανταποκρίθηκε στο ελάχιστο στις προεκλογικές δεσμεύσεις, ούτε όμως, αν και φιλολαϊκή κυβέρνηση, δείχνει να ενδιαφέρεται για το πρόβλημα των ανθρώπων που λόγω των δανείων τους παίρνουν τα σπίτια. Διότι και οι τράπεζες δεν προέβησαν σε καμία αναμόρφωση της δανειακής σύμβασης μετά τις περικοπές που έγιναν από το κράτος.

Η ηγεσία του ΥΠΕΝ κωφεύει και δρομολογεί την εγκατάσταση νέων πάρκων ΑΠΕ – αδιαφορώντας για τις διαπραχθείσες αδικίες στα χιλιάδες νοικοκυριά.

Ως ύστατη κίνηση έχουμε ξεκινήσει τη συλλογή υπογραφών για να σταλθεί επιστολή διαμαρτυρίας προς τον Πρωθυπουργό κ. Τσίπρα – και έως σήμερα έχουν συλλεχθεί πάνω από 15.000 υπογραφές (<http://www.oikopv.gr/epistoli-pros-prothypourgo/>).

Αγαπητέ κ. Φλαμπουράρη, ως υπουργός αρμόδιος για τα θέματα του πολίτη είναι άμεση ανάγκη να σας συναντήσουμε, να σας παρουσιάσουμε τα δεδομένα και τις θέσεις μας.

Το κόμμα σας δεσμεύτηκε προεκλογικά για αποκατάσταση της Αδικίας στα νοικοκυριά με Φ/Β στέγης. Την επίσημη αυτή δήλωση του ΣΥΡΙΖΑ την κάναμε γνωστή στις χιλιάδες μέλη μας προεκλογικά σε συνελεύσεις σε όλη τη χώρα, με ανακοινώσεις, καθώς και με μαζική αποστολή μηνυμάτων.

Παρακαλούμε λοιπόν όπως ορίσετε την ημέρα και ώρα της συνάντησης με το σύλλογό μας για μια από κοντά ανταλλαγή απόψεων.

Με εκτίμηση

Χρήστος Σώκος
Πρόεδρος

Κώστας Δημίου
Γεν Γραμματέας